

Januar nyhedsbrev fra Elmehøjen

Kære forældre

Allerførst vil vi ønske alle et inspirerende og frugtbart nyt år. Her på Elmehøjen har den gode hverdag indfundet sig, med alle de små ændringer der hører sig til. Januar har som så ofte før, været en måned med en smule sne – og også en hel masse mudder. Til gengæld har vi kunnet konstatere, at de sædvanlige lange (og ligeledes grønne) næser, har været fraværende i år. Vi håber og tror, vi kan takke den immunstyrkende kur, som vor gode huslæge Nanna har ordineret. Det er under alle omstændigheder en fornøjelse med alle de raske og energiske unge mennesker vi har haft på Elmehøjen denne januar.

Den første weekend efter juleferien blev nydt med gåture ved både Nørresø og i vores egen lokale skov, i følgeskab med Bettinas hunde. (Bettina er ny vikar på Elmehøjen). På det kulinariske område var der indslag af både cafémad samt iskager. Vores nymalede og nyindrettede stue blev brugt til diverse spil og lege – det er skønt med god gulvplads i den ene ende! Derudover blev der tid til besøg både til og fra Sophiagård – Natasja valgte endda at udvide sit besøg til en overnatning.

Mandag den 4. januar blev det tid til endnu en udflugt, denne gang i Jordløse Bakker, et både smukt og nogle gange en smule udfordrende sted at gå tur. Om aftenen blev Frederiks fødselsdag fejret – et **STORT TILLYKKE** til Frederik med de 23 år fra os alle!

Den 8. januar flyttede Amalie værelse – og hun bor nu ovenpå sammen med ungegruppen. Det har på alle måder været en succes!



Den 9. fortsatte vi i god stil med de udfordrende gåture – denne gang i Svanninge Bakker. Hvor er vi i grunden heldige med vores beliggenhed – der er utallige udflugtsmuligheder i kort afstand – så mange smukke ture at vælge imellem!

Frederiks forældre havde inviteret til at fejre ham, og alle mand troppede glade og forventningsfulde op hos dem i Lumby den 10. januar til fødselsdagsfest. Der blev disket op med masser af lækkerier; lagkage, boller og pøsehorn – og ikke mindre end tre forskellige slags hjemmelavet syltetøj. Frederiks mor er rigtig dygtig i et køkken! Efter at have nydt det skønne





bords glæder, viste Frederik vejen til Svanegården, hvor han stolt startede Frans traktor – den larmer på den gode måde!

Vel hjemme fra fødselsdagsfesten, kunne vi byde velkommen til Cecilie, som havde taget turen herover helt fra Sjælland, for at prøve at bo her i en uge, som en slags praktik.

Vi havde også tre andre praktikanter fra Sjælland, nemlig Caroline, Klara og Mathilde fra Michael Skolen ved Herlev. Det er en Steinerskole, hvor man i 11. klasse har to ugers socialpraktik. Det er rigtig hyggeligt at med praktikanter af enhver slags.

Den 24. januar blev den friske luft trukket på en gåtur omkring Davinde Sø. De har en hyggelig lille badestrand, men ingen følte den store trang til at hoppe i denne ellers dejlige dag.

Til slut kan vi dele denne dejlige nyhed; for samme aften kom Cecilie igen, denne gang for at flytte ind for alvor. Vi byder et stort og hjerteligt velkommen til Cecilie, og ligeledes til hendes familie. Hun er en skøn og social pige, som vi alle glæder os meget til at lære rigtig at kende!

Mange kærlige hilsener fra Alle os på Elmehøjen,

Mona

