

# S NYHEDSBREV SOPHIAGÅRD

Nr. 3 – 2016

Kære forældre og pårørende

Siden sidst er det blevet forår, eller er det. Varmen lader vente på sig og influenzaen hænger landet. Trods er fårene blevet klippet og fået lam, køerne er kommet på græs og hønsene sprøjter æg ud.

Påsken gik og X-factor fik sin finale, vi så programmet den 1. april med popcorn og sodavand, Heidi var på Café Klare i medens og dansede sin fødselsdagsdans. Den 2. var vi til gymnastik og instruktøren Morten kvitterede med flødeboller. Tilbage på Sophiagård fik vi besøg af Peter, en ung mand som havde søgt ind på Journalist højskolen, han lavede en billede serie i Ølsted og blev og spiste med, vi fik lækker lammesteg. Den 3. var vi på turistrundvisning med Jesper som guide. Vi startede med at køre ud og se Damestenen, som nogle var så modige at kravle op på og rutsje ned ad igen, med Jespers hjælp. Derefter til Hesselagergard og ud og gå lidt og kigge ude fra, da det er lukket for offentligheden. Derefter mod Lundeborg og gå lidt ved vandet og på legeplads for bagefter at gå langs havnen og beslutte os for at spise lækker frokost, for de flestes vedkommende fiskefilet med pommes frites. Så gik turen videre ad grusvejene til Elsehoved, igen ud af busserne og ned til vandet og kigge. Videre til Broholm slot, hvor Jesper også arbejder og kunne låne nøglen og låse på til Museet, der rummer Danmarks største samling af..... (?) lavet en Sehested. I hvert fald ufattelig mange flintesten i forskellige størrelser. Meget imponerende. Nu var vi ved at være rimelig trætte, men Jesper synes da også lige vi skulle se Gudmefyrstens hal. Her blev halvdelen siddende i busserne. Så videre og købe blade og en is til køreturen hjem. Alt i alt ind og ud af busserne syv gange. Den 4. fejrede vi Peters fødselsdag med pizza og lagkage. Den 8. var vi til Midgårds 10 års fødselsdag med grill og kager, sang og musik. Den 9. var vi til gymnastik og havde ellers en hyggelig dag med henkogning af pære og et besøg hos Lone. Den 10. var vi på rundtur i Kultur-botaniskhave og på besøg i Pernille Clemmensens kolonihavehus. Den 12. kom Berits fars kæreste forbi med sin søster og en kæmpe brunsviger. Den 15. så vi "Flyvende farmor" i hjemmebiografen sammen med Elmehøjen. Den 16. var vi på tur ved den gamle havn og træskibs værftet i Middelfart, det var dejligt vejr og vi spiste ude på Café Ratz. Den 17. var vi til loppemarked i Ølsted på sportspladsen. Med varm-hvede hilsen Christoffer.