

S NYHEDSBREV SOPHIAGÅRD

Nr. 10 – 2016

Kære forældre og pårørende

Julebasaren er vel overstået, julegaverne indkøbt og vi har haft travlt med, at få øvet vores julespil. Alle glæder sig til at vise spillet og til at fejre jul.

Siden sidste som var jule-basaren, den 19. november: Den 24. var Søren, Kristine og Morten til tand eftersyn, nul huller. Den 26. kom en lille kalv til verden i staldens ly. Vi var til gymnastik og en flok drog til julebasar på Lindved skolen. Om aftenen spiste vi Grillkylling og burger og så "Krumme" film i stuen medens vi guffede vores lørdagsslik. Dagen efter havde vi Adventshave i salen sammen med Midgård og Elmehøjen. Senere gik vi en tur langs Odenseå i Broby og de modigste, var en tur oppe i fugletårnet. Om aftenen fik vi æbleskiver og der blev læst højt i stuen. Den 29. var vi til korsang på Midgård. Den 30. var vi på julegave indkøb. Pigerne i Svendborg og drengene i Odense. Traditionen tro afsluttede vi med et ristörent besøg. Lørdag den 3. december delte vi os op i to hold. Søren, Heidi og Ditte var hos Helga og hyggede sig med frokost og æbleskiver. Line, Kristine og Peter var med Allan til gymnastik og Højbyhus julemarked. Efter en kop varm cacao og en bolle gik de til julekoncert i Højby kirke. Til aften nød alle take away fra Classic Indian i Dalum. Om søndagen var vi på Natur-legepladsen i Fåborg, købte blade og bagte jule-småkager om aftenen. Den 6. havde lysværkstedet besøg af børnehaven Æbleblomsten. Den 7. var alle medarbejdere på kursus om formiddagen, så der var vikarer på værkstederne. Den 8. var Jytte forpleje på besøg. Den 10. havde vi juleafslutning til lørdags-gymnastik med knas og pakkeleg. Den 11. drog vi på bjergbestigning i Svanninge bakker, spiste frokost på Skovtrolden. Om aftenen hyggede vi med "Nissebanden" og slik. Den 13. fik vi morgenbrød på sengen af Santa Lucia og en del kørte til frisøren. Den 14. aftenhyggede vi os med peber-nøde-kage-bagning og julemusik. Lørdag den 17. jule-hyggede vi i huset. Den 18. Nogle cyklede til Brugsen, medens andre gik en tur i skoven. Om aftenen spiste vi Italiensk pizza og bagte bananer med is. Den 19. så vi paradisspil på Elmehøjen, fremført af Midgårds medarbejdere. Den 20. så vi krybbespillet fremført af Sophiagårds medarbejdere. Om aftenen hyggede vi med at lave juleknas og skrive julekort. Den 21. opførte beboerne deres julespil for folkene o Ølsted og her den 22. blev spillet vist for jer med efterfølgende juleafslutning og gaveuddeling. Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. På gensyn den 2. januar 2017

