

Månedssnyt juni 2017

Sommeren er blevet skudt godt i gang og måneden startede med en forlænget hjemrejseweekend henover pinsen. Den 7. juni blev der afholdt årsmøde her på Midgård, hvor vi fik talt om det sidste års forløb. Pernille (Rasmus' mor) blev valgt som ny forældrerepræsentant i bestyrelsen og Ole (Tinas far) blev genvalgt som suppleant. Det var en dejlig aften og tak for fremmøde til forældrene.

Den 14-16. juni var vi traditionen tro en tur til Sølund Festival, hvor de fleste af beboerne var med, nogle på overnatning og andre på en enkelt dags visit. Det var nogle fantastisk skønne dage, som bl.a. bød på gode snakke, grin, hygge, god musik, dans og meget, meget mere. Vi overnattede på Petersholm Bed & Breakfast i nærheden af Odder. Det var et hyggeligt lille sted med gode værelser og et overdådigt morgenmadsbord samt madpakker vi fik med og nød på



parkeringspladsen inden vi gik ind på festpladsen til sang og glæde. I år hørte vi vanen tro Birte Kjær, men også Kandis, Gnags, Lars Lilholt, Lukas Graham og Kim Larsen blev lyttet samt danset til med stor fornøjelse.



Joseph, Alexander, Daniel, Tina, Rasmus, Hans Henrik, Giorgio og Fie har været 5 dage afsted på Nordisk Allkunst på Mols hvor temaet var Kunst, Idræt og Kultur. Vi har haft nogle skønne dage fyldt med oplevelser - nogle var på udflugter til Ebeltoft og Kaløvig, andre spillede fodbold, malede, gik ture osv. Hele ugen var det gennemgående tema 'Snedronningen', som vi blandt andet øvede sange til hver morgen. Om fredagen blev ugen afsluttet med en opvisning af 'Snedronningen'. Fantastisk tur med godt humør og ikke mindst lækker mad.

Resten af huset hyggede sig stille og roligt på Midgård og havde også en god uge!



Nu er sommerferien så småt gået i gang, og som det første ser vi frem til at skulle på ferie i uge 28. Vi er spændte på, hvad ugen bringer af spændende oplevelser sammen med gode venner. I ønskes alle en rigtig god sommerferie!

Med Venlig Hilsen og ønsket om en god sommer fra Midgård