

## Månedsnyt maj 2017

I starten af maj bød en helt almindelig torsdag formiddag på kaffe, kakao med flødeskum og lækre cookies for alle beboere på en cafe i Faaborg. Om aftenen blev der afholdt en koncert hvor beboerne sammen med Anne Marie Høst spillede lidt numre for hinanden. Det var en skøn dag med en rigtig dejlig stemning på cafe samt en aften hvor lyden af musik fik lov til at fylde i huset.

Vi har haft en helt fantastisk kulturuge hvor temaet var 'Glad i kroppen'. Kulturugen blev afholdt sammen med Sophiagården, Elmehøjen og skolen og alle beboere og medarbejdere fra de forskellige huse har hele ugen været blandet på kryds og tværs i de forskellige grupper som var musik, eurytmi, dans, tons i naturen, boldleg og bothmergymnastik/bueskydning. Hver morgen startede vi med at mødes til morgensamling ude i det store telt på græsplænen, hvor vi varmede op med lidt sang og gymnastik. Der



er i løbet af ugen blevet brugt meget energi, koncentration og bevægelse i alle grupper, hvilket har givet både grin, glæde og sved på panden. Alle dage har vi nydt en dejlig frokost sammen ude i det store telt. Fredag sluttede vi ugen af med en brag af en forestilling, både for hinanden men også for forældre, som kom og kiggede samt klappede. Alle grupper kom på skift op på scenen i det store telt, hvor de viste et lille glimt af ugens forskellige aktiviteter. Fantastisk uge og godt arrangement.

Tirsdag d. 23. maj var vi så heldige at være inviteret til Majfest på skolen sammen med Sophiagården Elmehøjen. Her dansede vi traditionen tro omkring en majstang. En høj pæl med en masse silkebånd hængende ned omkring. Alle holdte en snor hver og dansede omkring majstangen alt imens, der blev spillet og sunget forskellige forårssange. Efter al den gode dans og sang nød vi lidt boller, kage, saft og kaffe, det gav fornyet energi og majfesten sluttede til sidst af med lidt folkedans.



Sidste lørdag i maj tog alle beboere på tur til Sverige sammen med Gorgio, Birte og Ben. Det var en skøn dag hvor vi besøgte Sofiero Slot i Sverige. Der nød vi bl.a. det smukke syn af rododendron buske i mange forskellige farver. Ved ankomst til slottet nød vi også en dejlig madpakke.

Vi glæder os nu til Sølund Festival og Allkunst som finder sted i juni måned. En stor del af beboerne skal med og snakken omkring, hvem der skal spille på festivalen, og hvad allkunst i år vil byde på, spredt sig allerede livligt i huset.

**Venlig Hilsen Midgård**