

# S NYHEDSBREV SOPHIAGÅRD

Nr. 8 – 2017

Kære forældre og pårørende

En stille høstlig brugsen, er det blevet daglig Brugsen? Det rusker lidt i træerne i dag, frugten er blevet plukket og den første most er kommet på flasker, det er et most ved denne tid. Aftenskolen er kommet i gang igen og vi har fået en ny mødingsplads.

Siden sidst: Den 5. september havde vi beboermøde. Lørdag den 9. var vi til indvielse af udvidelse på Midgård, hvor de trakteredede med pølser og kage. Efterfølgende drog vi til Nyborg på Middelalder marked og så også slottet med bla gamle våben og rustninger. Derfra gik vi tur ved Sliphavn hvor vi mødte Hjemmeværnet med nye våben. Aftensmaden nød vi på restaurant Anatolia i Nyborg. Hjemme igen så vi Matador. Dagen der på holdt vi en lang hyggelig morgenmad. Drengene cyklede til daglig Brugsen og købte blade medens pigerne ordnede opvasken. Bagefter kørte pigerne til Lærkedal og gik en tur i den smukke natur. På hjemvejen købte de også efterårs blade. Om aftenen lavede vi lasagne og dessert. Den 12. dansede vi folkedans og den 15. havde vi høstfest, et brugsende arrangement med dans og sang, hestevogns kørsel, masser af aktiviteter og lege, for ikke at tale om mad og kage. Lørdag den 16. hvilede vi ud, drog til gymnastik købte lækre sandwich fra Lagkagehuset og blade. Om aftenen så vi Matador. Næste dag tog vi på Egeskov marked hvor vi kikkede og købte, spiste pølser, pita og kage, resten af pengene brugte vi på gynger og karrusellerne. Den 19. var der folkedans og forældre basar arbejds aften. Den 20. var der bestyrelses møde samt forældremøde, vi takker for god ro og orden. Den 22. fejrede vi Søren's fødselsdag med sang om musik, lasagne og islagkage. Om aftenen så nogle en film om en drømmende delfin medens andre hyggede sig i stuen. Den 23. var vi til gymnastik. Bagefter kørte vi hjem til Sisse hvor vi fik kaffe. Efterfølgende gik vi tur på havnen i Svendborg og spiste aftensmad på en Asiatisk restaurant. Slutteligt købte vi lørdags gulf. Den 24. afholdt vi søndags handling. Senere drog vi til Trente mølle hvor vi gik tur af et kringlet sti-system, vi så store myretuer og svampe i alle farver. I dag fredag den 29. startede vi med fælles morgenmad på Elmehøjen. Efterfølgende gik vi i samlet flok ud i skoven hvor vi fandt dragen, som vi fik nedlagt til dyb søvn. God weekend til alle.

Af kommende arrangementer kan nævnes: Basar arbejds lørdag den 11. november fra kl 10.00 til 15.00 med frokost og forældre julefrokost den 6. december kl. 17.00 til 20.30 NB. Vi forbeholder os ret til at justere på klokkeslæt.

