

Månedssnyt August-September 2017

Efter en dejlig sommerferie med mange forskellige oplevelser, startede vi op igen med fælles morgenmad på Midgård sammen med Sophiagård Elmehøjen d. 7.8. Her spiste vi hjemmelavede boller med pålæg og kaffe og the. Vi nød, hvordan vi i fællesskab kunne fylde hele huset med sang ved hjælp af alle vores stemmer.

Vi fik fornøjelsen af at have en måske kommende beboer, i praktik i 2 uger i august. Alle tog pænt imod hende, bød hende velkommen og forsøgte at gøre det til et par spændende og oplevelsesrige uger. Det var dejligt med et nyt ansigt i huset.



Den 9. september havde vi den store fornøjelse, at indvie vores nye bygninger her på Midgård. Og sikke et fantastisk fremmøde! Tusind tak til alle som kom og var med til at fejre det og gøre dagen skøn. Tak for alle de flotte buketter og gaver. Vi havde ønsket os krus til caféen, og det fik vi!!!! Der blev holdt taler, sunget sange, spist pølser og kager. Der var også mulighed for en rundvisning i de nye lokaler. Super hyggelig og stemningsfuld dag.



Den 15. september var vi alle inviteret til høstfest på Sophiagård. En fantastisk og stemningsfuld dag! Hvis smilet ikke var på læberne allerede inden festen, så kom det det i løbet af timerne til festen. Allerede da vi ankom var de første på dansegulvet og dansede til den skønne musik, der blev spillet. Derudover dansede vi både folkedans, fik tur med hestevogn og legede forskellige lege. Til frokost fik vi en lækker hokkaidosuppe, og der var traditionen tro kage til dessert.

Mange hilsner fra Midgård