

Månedsnyt: November 2017

November er en travl måned på Midgård fyldt med traditioner og forberedelse til jul, og i år var heldigvis ingen undtagelse.



Vi havde en dejlig basar-arbejdslørdag, hvor forældrene kom og vi sammen forberedte os til Ølsteds årlige julebasar senere på måneden. Der blev både flettet pil, bagt kager og småkager til den store **gulmedalje og** I forlængelse af arbejdslørdagen holdt vi sammen en julefrokost, hvor beboerne åbnede aftenen med at spille koncert med musiklærer Anne Marie Høst, og alle fik at høre, hvad de hele året går og øver sig på, og hvor gode de er til at spille og synge. Dernæst var der lækker mad på programmet, hvor der var tid til at tale og hygge på kryds og tværs.

En anden novemberaften afholdt vi Mortens Aften, hvor alle medarbejdere og deres familier kom og var med til at spise dejlig andesteg og høre en kort legende om Morten.

Så oprandt dagen for den årlige julebasar. Vi begyndte allerede fredag morgen med fælles morgenmad på Midgård for alle beboere og medarbejdere i Ølsted, hvor vi spiste og ønskede hinanden en god basar. Så var det tid til at få gjort hele Midgård klar, hvor vi både skulle have café, vaffelbod, bod med pileflet og bagværk. Selve julebasaren foregik lørdag, hvor der fra kl. 10-15 var fyldt med mennesker, både nye og kendte ansigter, der kom og købte, spiste og hyggede sig. I løbet af dagen var der musik og kor, der var med til at skabe en dejlig stemning. Vi fik heldigvis også tid til at gå rundt og kigge på de andre steder i byen, hvor der også var spændende boder, mad og ting vi har lavet i løbet af året på vores værksteder. Alt i alt en rigtig dejlig dag og en stor tak til alle, der har hjulpet til og kigget forbi!



Vi byttede for en dag vores folkedans ud med et hyggeligt julearrangement med Anne Marie Høst og Kaja, hvor der var julemusik og julefortælling. Vi nåede også på en hyggelig tur i Odense Zoo, hvor gederne som altid var snaksaglige og vi fik friske røde kinder i efterårsluften.

Nu hilser vi vinteren velkommen med december og glæder os til, hvad den bringer!

Mange hilsner fra Midgård