

## Månedsnyt: Marts 2018

Marts måned har budt på mange oplevelser på Midgård. Der er både fejret fødselsdage, hygget til bowling, aftenskole, koraftener og meget andet.

Et stort højdepunkt var Karneval i begyndelsen af måneden. Her slog Midgård dørene op til fest for Elmehøjen og Sophiagård med temaet "cirkus". I lang tid var der blevet puslet med diverse forberedelser - både pynt, mad og kostumer skulle være i orden til den festlige aften. Og det blev en succes! Alle kom i de flotteste udklædninger som både stærke mænd, prinsesser, klovne, vilde dyr, tryllekunstnere og andre cirkus inspirerede kostumer. Aftenen blev brugt med god mad og dans - og ikke mindst et flot ildshow leveret af to seje gøglere! Vi glæder os allerede til næste karneval.



I marts har vi også sagt på gensyn og tak for mange dejlige år til en af vores beboere, der skal flytte til Jylland. Det markerede vi med en dejlig frokost, hvor Midgårds beboere spillede og sang for ham. Vi ønsker ham alt det bedste, og glæder os til at besøge ham!

Påsken faldt tidligt i år, så i marts har vi også været på Påskevandring. En søndag pakkede vi madpakker og mødtes med Sophiagård Elmehøjen på vores parkeringsplads, hvorfra vi kørte til Svanninge Bjerge. Her gik vi en dejlig tur i fællesskab og nød efterfølgende vores madpakker og kage. Det er andet år i træk, så nu ser vi det som en hyggelig tradition!

Selvom marts endte ud med at give os et lag sne til sidst, nyder vi stadig den lysere tid, og håber at april bringer solskinet med sig.

**Mange hilsner**

**Midgård**