

Månedssnyt: Maj 2018

Maj har vist sig fra sin smukkeste side, og vi har nydt det danske sommervejr og lavet en masse dejlige ting.

Vi begyndte måneden med en haveuge, hvor vi alle ugens formiddage var i haven. Skøn uge! Der blev ryddet op, luet ukrudt, savet grene af, bygget nye højbede og plantet. Den sidste dag valgte alle hver især en bestemt type blomsterfrø, der skulle plantes, som vi nu glæder os til begynder at spire og bliver til smukke blomster, som vi kan pynte med i huset.

Kristi Himmelfarts dag tog en flok til Odense, hvor det årlige Eventyrløb fandt sted. Her gik vi 5 kilometer, hvorefter der var sodavand og grillpølser, da målstregen var nået. Vejret holdt heldigvis tørt, og der blev hygget gevaldigt.

Rasmus Seebach gæstede Odense en lørdag, og da der er nogle stykker på Midgård, der er store fans, var de selvfølgelig med blandt publikum. Seebach leverede som altid et brag af en koncert, hvor der blev sunget og danset til den store guldmedalje.

Traditionen tro, har der også været Majfest på skolen i Ølsted. Det er altid en fornøjelig dag, og i år var ingen undtagelse. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og vi dansede om majstangen, sang sange, dansede folkedans og nød kage og saft med alle vores venner i Ølsted.

Brangstrup Festival er også løbet af stablen i maj måned, hvor vi deltog i højt humør. Vi kender efterhånden den lille festival godt, og nyder at møde både gamle og nye bekendte over en sodavand og god musik.



Måneden sluttede af med kulturuge, hvor temaet var **træ**. Der var sat et stort telt op i vores baghave, hvor alle fra Sophiagård-Elmehøjen, Skolen og Midgård mødtes til morgensang og gymnastik hver morgen. Herefter var der gruppearbejde, hvor vi hver især arbejdede med forskellige udgaver af træ. Ugen kulminerede i en storslået fremvisning for forældre og andre gæster fredag, hvor alle grupper på en rundvisning viste ugens bedrifter og der blev opført sang og musik. Vi sluttede med lækker kage og gik glade på weekend!

Mange hilsner

Midgård