

Månedssnyt: juni 2018

Huhey, så er juni allerede gået. Sikke en dejlig måned! Sommeren er blevet hængende, og det nyder vi!

Juni har budt på flere dejlige begivenheder. Vi har fejret et par fødselsdage, hvor der både er blevet sunget, spillet, hygget og holdt stor diskoteksfest med kulørte lamper.

Vi har været på Sølund Festival i Skanderborg, som er et af årets store højdepunkter. Som altid var Birthe Kjær et stort hit, men vi hørte også andre dygtigere kunstnere som Lukas Graham, Mads Langer og Magtens Korridorer. Der er altid noget for en hver smag og der er altid garanti for god stemning mellem alle de mange mennesker! Når vi blev trætte om aftenen kørte vi til Sophiendal Gods, hvor vi overnattede i skønne omgivelser.



Juni blev også måneden, hvor vi endelig fik gang i vores petanque-bane. Vi dystede mod hinanden og hyggede bagefter med fælles præmie i form af slikposer og saftevand.

I det gode vejr har vi også nydt aftenture til Dyreborg, flere har været på kæresteture ude i byen og som altid har vi været til søndagsbowling. Vi keder os ikke!

Det var tæt på, at Skt. Hans i år ville være en anderledes fornøjelse uden bål, men i sidste øjeblik fik vi heldigvis lov. Det var en dejlig aften på Sophiagård, som i år var værterne, hvor vi mødtes og sang midsommersang, spiste mad og fik en masse lækker kage.

Vores bålsted fik vi også gang i en af de sidste dage i måneden, hvor vi snittede pinde og lavede snobrød. Det er så hyggeligt at sidde i kreds om den levende ild og mærke varmen, når aftenen bliver kølig..

Nu er det allerede sommerferie, og vi ser frem til mange gode planer - men også til at trække stikket, slappe af og bare nyde 😊

Rigtig god sommer!

Mange hilsner

Midgård