

Månedsnyt: August 2018

I august sluttede vores sommerferie, og hverdagen begyndte igen. Det er heldigvis meget dejligt, når man også er glad for hverdagen 😊 Traditionen tro skød vi værkstedsstarten i gang med fælles morgenmad på Midgård for Sophiagård-Elmehøjen og Skolen. Det var hyggeligt at se hinanden igen, høre om sommerferien og ønske god start på værkstederne.

Der er vi i gang nu! August er gået med igen at komme ind i vante rutiner og måske også begynde på nogle nye, der lige skal ind under huden. Sylteværkstedet sylter agurker og sommerens lækre bær. Serviceværkstedet kører på genbrugspladsen, sørger for en pæn have og ordner pedelopgaver. Køkkenet emmer igen af dejlig mad og skønne dufte om formiddagen. I bageriet har rugbrødsbageriet været på pause længere tid end almindeligvis, og har i stedet sørget for müsli, boller og kage, men er nu heldigvis snart klar med rugbrød igen.



Hverdagen er jo ikke kun arbejde, så fritidsinteresserne er også til stor glæde i gang. Aftenskole med svømning, ryg-hold og snart et sy-kursus. Fodbold, bowling og vores skønne musik-undervisning, som vi alle er så glade for.

Weekenderne har vi brugt på afslapning og hygge. Nogle har været til koncerter med Kim Larsen og Lars Lilholt. Andre har hygget sig med hjemme-biograf og hjemmelavet slikbutik.

Nu går vi efteråret i møde, men det kan tyde på, at septembers himmel er så blå, som vi synger om til morgensamling inden længe 😊 Det sætter vi pris på, og glæder os over så længe det varer.

Mange hilsner

Midgård