

Månedsnyt: November 2018

November på Midgård fløj afsted, og vi havde en masse gode og traditionsrige ting på programmet.

Vi skød måneden i gang med diskotek for Sophiagård Elmehøjen, hvor vi ryddede stuen og dansede til alle de gode hits fra Seebach, Kim Larsen og MGP. Der var selvfølgelig også lidt godt til ganen, så vi ikke gik kolde undervejs.

November er på Midgård lig med basar-måned! Derfor holdt vi sammen med forældre og pårørende arbejdsdag en lørdag, hvor vi bagte småkager i massevis, flettede pil til smukke kreationer, lavede skærebrætter og hyggede os ikke mindst. Hele dagen var der en skøn duft fra køkkenet, der stod for en fantastisk julefrokost som afslutning på dagen. Her blev vi også forkælet med sang og musik-optrædener. Da vi havde spist risalamande, kunne vi alle næsten trille hjem!

En onsdag holdt vi en forsinket Mortens Aften, hvor medarbejdernes familier var inviteret med. Endnu en aften med fantastisk mad, Legenden om Morten og hyggeligt samvær.

Da vi nåede basar-weekenden, begyndte vi traditionen tro fredag med fælles morgenmad for hele Landsbyfællesskabet Ølsted hos os på Midgård. Vi ønskede hinanden god basar og gik derefter hver til sit for at sætte op og gøre klar med boder, forberede mad og bagning. En skøn dag, hvor vi alle kommer i god basarstemning!



Lørdag oprandt dagen for selve basaren. En dejlig dag med mange gæster, der besøgte vores caféer med sandwich og lagkager, boder med vafler, bagværk, pileflet og andre håndlavede goder. Hele dagen var forskellige musikere med til at fylde stuen med toner af god stemning. Alt dette dannede rammen om en basar, som vi bagefter glade kunne se tilbage på. Heldigvis var der også tid til lidt indkøb hos de andre steder i Landsbyfællesskabet :)

Vi ville slutte måneden med at tage ind på Odense Teater og se årets juleopsætning. Desværre blev det aflyst pga. sygdom på teatret, så vi tog i biografen og så julefilm i stedet. Det var heldigvis også hyggeligt!

Nu kan vi se frem til decembers lys og hygge. Allerede nu glæder vi os til Adventshave, medarbejdernes Paradisspil, julegaveindkøb og selvfølgelig ferie med jul og nytår!

**Mange hilsner
Midgård**