

Månedsnyt: Oktober 2018

Oktober kom og tog efteråret med sig. Med smukke farver og lidt ekstra riv og rusk blev vi mindet om, at der er noget charmerende og smukt ved alle vores årstider.

I oktober har vi været til diskotek på Sophiagård. Det er altid herligt, og vi har en fest med at danse og hygge os med vores venner i Ølsted.

En søndag tog vi til Tornsbjerggård for at være med til deres æblehøstfest. Det var en hyggelig dag, hvor man både kunne smage dejlig æblemost, æblekage og kigge i fine boder med håndværk.

Nogle af os mødtes med vores musiklærer nogle aftener i løbet af måneden, for at øve os på samspil, sang og dans til vores optræden til Syng Dig Glad Festival. Vi skulle optræde med Livstræets Krone, som vi kender godt fra vores kulturuge tidligere i år. I år blev Syng Dig Glad afholdt på Hadruplund, hvor vi var cirka 100 mennesker. Vi havde sommerfugle i maven inden vi gik på scenen, og det gik rigtig godt! Vi nød også at se de andre optræde med både sang, musik og teater. Dagen sluttede med diskotek, hvor alle Kim Larsens hits strømmede ud af højttalerne, så vi var igen klar på dansegulvet! Dejlig dag med mange kendte ansigter fra bl.a. Hadruplund og Tornsbjerggård.



Vi har også i oktober nydt at være til søndagsbowling, en tur i Zoo og hjemlig hygge på Midgård.

Nu kan vi se frem til november, som plejer at være begivenhedsrig på Midgård. Her har vi både basar-arbejdslørdag, forældrejulefrokost, Mortens Aften og selve basaren lørdag 24. november. Vi glæder os!

Mange hilsner

Midgård