

Månedsnyt: September 2018

Septembers himmel var så blå, som vi håbede på, i hvert fald en del af dagene!

I september har vi været til foredrag om "Dig, mig og fællesskabet" sammen med Sophiagård Elmehøjen. Her talte vi bl.a. om, hvordan man er gode venner, hvilket vi jo er mange, der er her i byen. Vi har også været til søndagsbowling, hvor vi i vanlig stil hev flere pokaler med hjemme, bl.a. for bedste fighter. Det er altid sjovt!

Bageriet kom ordentlig i gang, og vi kunne igen levere brød rundt i byen og undskylde ventetiden. Det gjorde vi bl.a. med smagsprøver på nogle af vores nye karameller, som vi sælger i butikken. Måske gjorde smagsprøverne godt, det var i hvert fald velbesøgt, da vi en fredag eftermiddag afholdt slikbutik. Det kan vi godt forstå, for det er lækre sager, vi også selv nyder. 😊



September er tradition tro også måneden for årets høstfest på Sophiagård. En tilbagevendende begivenhed, vi altid glæder os til. Med god grund; der er både folkedans og sang, sjove lege, hestevognskørsel, lækker mad, kage, dejlige omgivelser og ikke mindst tid til at hygge sig med gode venner. Vi har i september også hygget os med at lave kastanjedyr, spillet spil, set film og nydt varm kakao. Hyggelige ting, der hører sig efteråret til.

September slutter med Skt. Michael d. 29. september. I et par uger op til dagen har vi sunget Skt. Michaels sangen, og nogle har bagt Skt. Michael sværd. Vi går mørkere tider i møde, og skal finde lyset i os selv. Skt. Michael er en stemningsfuld begivenhed, som vi i år markerer 1. oktober. Det gør vi med dejlig morgenmad, flot pyntet borde og en særlig morgensamling med historien om ærkeenglen Skt. Michael, der bekæmper det onde. Om aftenen deltager vi i Skt. Michaels festen på Elmehøjen, som ligeledes er meget smuk og stemningsfuld med sang og musik.

Nu venter oktober rundt om hjørnet, hvor vi bl.a. glæder os til diskotek på Elmehøjen og Synd Dig Glad Festival på Hadruplund. Så må vi se, hvad måneden ellers viser sig at byde på.

**Mange hilsner
Midgård**