

Månedssnyt: Januar 2019

Januar skød på fin vis år 2019 i gang. Der er altid noget særligt over at begynde et nyt år, en blanding af en frisk start og samtidig en fortsættelse af den rytme og dagligdag, vi holder af.

Søndag 6. januar markerede vi Hellig Tre Konger. Vi hørte en historie om de tre vise mænd og slukkede julelysene. Da vi spiste aftensmad i spisestuen, var pynten og juletræet bagefter væk. Dermed var det sidste af julen slut og det nye år for alvor i gang.

Her på Midgård har vi haft en rolig januar, hvor vi igen er begyndt i vores værksteder. Bageriet bager lækre rugbrød og beboerne øver sig i at specialisere sig i hver deres bagværk, som indtil videre er cookies, hindbærssnitter og müslibarer. I køkkenet sørges der som altid for, at vi får en vitaminfyldt, varierende og lækker kost, så vi i videst muligt omfang holder vintersnuen for døren. Serviceværkstedet har travlt med sysler i bl.a. haven, nu hvor foråret forhåbentlig snart ankommer. De første vintergækker og erantisser kigger allerede frem i haven!

I januar begyndte en ny sæson af aftenskole i Ølsted. I år er der nogle, der går på ryg-hold, hvor man lærer øvelser for at få en god og stærk ryg, dansehold, hvor der danses velkendte danse til god musik og et svømmehold.

Vi var i januar også til årets første søndagsbowling og hyggede os gevaldigt med alle de andre bowlingentusiaster.

En søndag viste januar sig fra sin smukkeste side med høj solskin og klart vejr, så vi tog det varme tøj på og kørte ud i det blå. Vi endte ved Christiansminde i Svendborg, hvor vi gik en dejlig tur og fik friske røde kinder.

Derudover har vi haft en masse hjemlig vinterhygge med stearinlys, kakao og hygge i hinandens selskab.



I februar har vi ikke lagt store planer endnu, men mon ikke vi nok skal nå at finde på noget sjovt at lave 😊

**Mange hilsner
Midgård**