

## Månedsnyt: August 2019

I august sluttede vores sommerferie og alle værkstederne i byen startede op igen. Traditionen tro begyndte vi med fælles morgenmad her på Midgård og ønskede hinanden en god arbejdsstart.



I bageriet vakte det stor begejstring igen at kunne producere brød og kager til huset og til byen. Der blev igen bagt både rugbrød, boller, hindbærsmutter, cookies og mange slags kager. Det er altid en fornøjelse at stikke hovedet ind og blive mødt af en skøn og indbydende duft.

Serviceværkstedet begyndte også deres daglige arbejde med bl.a. at køre på genbrugspladsen. Allerede her efter sommerferien er vi også begyndt at lægge hovederne i blød ift. hvad vi skal forberede til basaren. Blandt andet saver vi grene og træ, som skal blive til lysestager og æggebægre. Vi har også været på savværk, så vi kan få træ til smukke skærebretter!

I huset er der også igen den vante gang med daglig madlavning og hjemmedage. Det er dejligt at mærke, at man er glad for hverdagen, når den går i gang igen.

Fritidsaktiviteterne er begyndt igen og flere er glade for både deres fodbold, bowling og svømmehold.

En fredag var vi med til at fejre vores dejlige naboer Sophiagård-Elmehøjen. De havde nemlig jubilæum, hvilket blev markeret med en hyggelig reception med kage, taler og optrædener.

Vi har også haft tid til lidt ture ud af huset, hvor vi har nydt sommervejret. Bl.a. har vi været i Dyreborg og spise madpakker og været på ture ud at bade.

En måned kan hurtigt gå, og nu kan vi se frem mod det tidlige efterår i september. Vi glæder os bl.a. til den årlige høstfest på Sophiagård, søndagsbowling og et arrangement med en dame, der fortæller historier med hendes minigrise.



**Mange hilsner  
Midgård**