

Månedsnyt: September 2019

September har været begivenhedsrig og budt på mange dejlige oplevelser.

Vi har været til den årlige høstfest på Sophiagård sammen med resten af Landsbyfællesskabet Ølsted. Det er altid sådan en dejlig dag med sjove aktiviteter, hestevognstur og hokkaidosuppe. For ikke at glemme det altid lækre kagebord og gode selskab!

En søndag var vi til søndagsbowling, og vi fandt ud af, at vi stadig har godt styr på bowlingarmen på trods af en lang sommerferie.

Egeskov Marked lå i år i en weekend, og vi tog afsted for at se, hvad det havde at byde på. Vi havde en rigtig hyggelig dag med kig i de mange boder, hygge og underholdning. Vi fik vist alle sammen købt en lille ting eller to med hjem 😊

En lørdag var der arrangeret et arrangement med en kvinde, der skulle fortælle historier i selskab med hendes minigrise. Hmmm, det lød lidt spændende, men det var virkelig underholdende og hyggeligt! De små grise var meget søde og faldt endda i søvn, hvis man tog dem op i skødet og nussede dem.

Vi har også nydt det milde efterårsvejr. Bl.a. har vi haft bålaften, hvor vi nød lækker chili con carne og bålets lune flammer. Vi har også været ved vandet og i Zoologisk Have.

September slutter altid af med Skt. Michael d. 29. september. Vi har nogle faste og gode traditioner omkring dagen og tiden. I et par uger op til dagen har vi sunget Skt. Michaels sange, og nogle har bagt Skt. Michael sværd. De bedste vi har smagt!! Vi markerer dagen med dejlig morgenmad, flot pyntet borde og en særlig morgensamling med historien om ærkeenglen Skt. Michael, der bekæmper det onde. Om aftenen deltager vi i Skt. Michaels festen på Elmehøjen, som ligeledes er en meget smuk og stemningsfuld aften med sang og musik.

Efteråret er altså skudt i gang på fineste vis, så nu glæder vi os til at se, hvad oktober har af gode oplevelser til os. Vi ved allerede nu, at vi kan se frem til diskotek, at holde æblecafé i bageriet og til Syng Dig Glad Festival.

Mange hilsner

Midgård

